

Zangdienst in de Meinardskerk van Minnertsgra

op zondag 18 december 2022



Reina Hibma heet alle aanwezigen hartelijk welkom in deze zangdienst en wenst een ieder een goede zangavond toe..

De dienst begint met:

Samenzang:

Komt allen tezamen (Adeste videlis)

Comp./tekst: John Francis Wade

Vert.: C.B.Burger



Aan deze dienst verleent het Lemster Mannenkoor in hun fraaie kostuum deze avond haar medewerking. Reina nodigt vervolgens de "kledingspecialist" Romke van der Veen uit om voor de microfoon het één en ander te vertellen over het Friese kostuum dat door de leden wordt gedragen.

Romke geeft uiteraard gevolg aan dit verzoek en vertelt enthousiast over het sydsulver en de gespen.



Jezus zal heersen waar de zon

Liedboek 871

Tekst: Isaak Watts

Vert.: Jan Willem Schulten Nordholt

Melodie: Psalmodia Evangelica 1780

Arr.: Henk van Belcum

Spirit of the living God

Tekst Vs 1/Comp.: Daniel Iverson

Vs 2: Michael Baughen

Samenzang

1. Op U, mijn Heiland,
blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn
bange pijn!
Zie, heel mijn hart
staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

Dona nobis Pacem

"Geef ons vrede"

Arr.: Feike van Tuinen

't Was nacht in Beth'lems dreven

Traditional/Bew.: Klaas Jan Mulder

Leafde, foar de tiden berne

Lietkantate: Feike van Tuinen

Basearre op de meldy "Love Divine" fan John Stainer

tekst: Sytze de Fries "Liefde eenmaal uitgesproken"

Oersetting: Atze Bosch



Samenzang:

**1. Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer.
Nu zijt wellekome
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.**

't Was in die stille nacht

Mel.: Lowell Mason

Bew.: Klaas Jan Mulder

Tekst: Gerrit Schinkel

Samenzang:

Stille Nacht

Tekst: Joseph Mohr

Comp.: Franz Gruber

Rise up, o Church of God

Tekst: William P. Merrill

Comp.: Festal Song by W.H. Walter 1894

Bew.: Doris Hall

Samenzang:
Gloria in Excelsis Deo

Oud-Franse melodie

Bew.: F. Pijlman

Tekst: Fedde Schurer

Grutte God oan Jo de lof

Dútske wize. Bew.: Klaas Jan Mulder

Fryske oersetting: Gerben Brouwer

Orgel en piano intermezzo
(met verrassing)



Want in Bern is foar ús berne
(Uit de Messiah)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Arr. Voor mannenkoor: Rein Ferwerda



Samenzang:

**1. Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.**

Afsluiting door Reina



Reina bedankt het koor dat daarop door de bezoekers met een staande ovatie wordt beloond. Aansluitend overhandigt ze dirigent en musici allen een mooi boeket.
Zélf wordt haar een boeket overhandigd door Dirk Norbruis





See amidst the Winter's Snow

*Engels Kerstlied
Bew.: Godfried van der Horst*

Samenzang:

Ere zij God

Comp.: Frans Albert Schulz

Wol thús (Foarsichtich it kin glêd wêze)



*Van deze zangdienst is een video-opname gemaakt die kan worden
beluisterd en/of gedownload via*

<https://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/>

via deze link doorschakelen naar "live bekijken"

De foto's bij dit verslag zijn grotendeels gemaakt en bewerkt m.b.v . stills uit de betreffende video-opname

